

# Gudstjeneste og prædiken, Kr. Himmelfartsdag 210520 – kl. 10.30

## Brændkjærkirken - – opstart efter coronanedlukning

Dåb: ingen

Nadver efter gudstjenesten

Præst: Ole Pihl

Kordegner: Jytte

Organist: Kåre

Kirkesangere

Kirketjener: Bryan

### Brændkjær 10.30

Forløb	Bemærkninger
Klokkeringning	
Velkomst	Tryghedsskabende praktisk vejledning
9 bedeslag	
Præludium	
Indgangsbøn	
<b>Salme</b>	<b>DDS 752 – Morgenstund</b>
Hilsen, Kollekt	Korsvar: og Herren være med dig Gudstj bønner 1 s. 72: (... fra evighed til evighed) KORSVAR: <b>Amen</b>
Evangelielæsning - stående	Lad os rejse os.. /Dette hellige.../ Gud være lovet..../ Matt 28,1-8 .... Amen
Trosbekendelsen	Siges stående
<b>Salme</b>	<b>DDS 236 - Påskeblomst</b>
Meddelelser, Bøn Prædiken, Lovprisning, Kirkebøn + Apost. vel.	
<b>Salme</b>	<b>DDS 260 – Du satte dig selv</b>
Kollekt	Gudstj bønner 1 s. 72 (... fra evighed til evighed) KORSVAR: <b>Amen</b>
Velsignelsen	Korsvar: 3*AMEN
<b>Salme</b>	<b>DDS 234 – Som forårssolen</b>
Udgangsbøn	
Postludium	

## Velkomst og tema:

Velkommen tilbage.

Ja - vi byder hinanden velkommen til tilbage til gudstjeneste i Brændkjærkirken

Hvor er det godt at se jer igen.

Det har været en svær tid, en mærkelig tid og en udfordrende tid.

For de fleste har dagligdagen været andreledes.

Det skal vi bruge tid til sammen at tale om den næste lange stykke tid – for vi skal hjælpe hinanden, lytte til hinanden, se på hinanden med favnende øjne og øre.

For coronatiden er ikke ovre – den fortsætter – måske ½, 1 helt eller 2 år... vi ved det ikke

Men vi har fået lov til at samles igen her i kirken – og det er godt - men vi samles ikke som før.

Vi samles på afstand – 2 m – 1 hynde pr husstand - fordi vi skal synge sammen.

Vi skal fortsat passe på hinanden. bruge sprit, vaske hænder og undgå håndtryk, men i stedet sammen blive bedre til at favne hinanden med varme øjne.

Og hvor bliver det godt at lytte til hinandens stemmer og historier igen – og se hinandens ansigts mimik og smil.

Vi skal huske – at den korteste vej mellem to mennesker – det er et smil – som Viktor Borge har sagt!

Derfor har vi også efter gudstjenesten arrangeret kirkekaffe på afstand i sidehuset – gå ud af kirkedøren – rundt om huset og ind af sidedøren – her serverer Bryan på sikker hygiejnisk vis kirkekaffe og en småkage – og husk afstanden.

Gudstjenesten har vi kortet ned til ca. 45 min – fordi det er godt at samles i kortere tid end vi plejer. Salmebøgerne skal i lade ligge på jeres plads, når i forlader den – for de skal nemlig i karantæne i 72 timer 😊

Nadveren har fået en ny plads – nemlig ca. 20 min efter gudstjenestens afslutning – så ringer vi ved kirkekaffen – og de der gerne vil ind til nadver – kommer ind i kirken igen – og stiller sig på den plads man sidder på nu. Ved indgangen får man udleveret en bæger og en oblat. Jeg skal nok guide jer trygt – men vi gør det af hygiejniske og smittemæssige sikkerhedsgrunde. Velkommen til nadver – når den tid kommer.

Jeg har glædet mig til, at vi skal synge sammen igen – og har valgt 4 dejlige samler – Morgenstund har guld i mund – Påskeblomst hvad vil du her, Du satte dig selv i de nederstes sted og Som forårssolen morgenrød.

Der er 3 påskesalmer – og evangeliet vi skal høre i dag – er påskeevangeliet – det har ikke lydt i kirken i år – og derfor skal det lyde højt og tydeligt ved denne

genopstartsgudstjeneste – årets vigtigste evangelium – Jesu opstandelse – det det hele bygger på – og som netop er grundlaget for at Vi i dag fejre Kristi Himmelfartsdag.

Glædelig Kristi Himmelfartsdag –

Det er Helligdag

Det er hviledag

Vi må samles igen

Derfor skal vi fejre gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste – i Jesu navn.

Lad os i stilhed sammen lytte til de 9 bedeslag.

---

## **Prædiken:**

### **Indledningsbøn:**

*Herre og Gud. Vi beder om, at du nu ved din Helligånd – ved dit Åndelige nærvær – vil åbne vores hjerte og vores sind – gør det under, at vi må høre dig - se dig – og mærke dig. Send os din fred. Amen.*

---

Glædelig Påske – Kristus er opstanden – det er 40 dage siden - Gud viser os påskemorgen – at han er livets skaber og opstandelsens Herre og kærlighedens kilde.

Og i dag er det Kristi himmelfarts dag – Jesus genforenes med sin far i himlen – ligesom vi genforenes med hinanden her i kirken. Velkommen tilbage – Velkommen til hinanden og tilbage i fællesskabet. Vi må være sammen – det er godt – det er savnet!

Det er genforeningens dag – ja – det er endda genforeningsår. 100 året for Danmarks genforening skulle have været fejret – ved en masse arrangementer – men sådan blev det ikke.

Vi skal dog holde fast ved – at det ER 100 året for genforeningen – det kan en sygdom og coronaforholdsregler og nedlukning IKKE ændre på!

Og i dag ER genforeningens dag her i kirken – vi mødes igen – vi må igen. Vi må ikke alt – men vi må igen! Vi må samles igen – og det har vi glædes os til. Tillykke og velkommen tilbage!

Den krisetid som vi har været igennem og fortsat vil være i – den lærer os altid noget – sådan er det med krisetider - og noget at det vi er blevet mindet om – helt ind – dybt inde i hjertet og i følelserne – det er at vi har brug for hinanden - vi har brug for fællesskabet – vi har brug for at være sammen som mennesker.

Ja – vi er skabt til fællesskab – sådan er det at være menneske – og mon ikke også det var derfor Gud blev menneske – Jesus blev født – netop fordi vi er mennesker, der har brug for fysisk samvær og fællesskab – også med Gud.

Jesus var hos os mennesker en tid – han delte livsfællesskab med os – han viste os kærlighedens vej og han betalte til sidst kærlighedens pris – den største pris – døden, fordi han elskede os – og han ville vise os kærlighedens vej i stedet for magtens og sværdets vej.

Jesus blev slået ihjel fordi han sagde at han var Guds søn – søn af livets og kærlighedens kilde – hvis Jesus havde brugt sin magt og havde tilkaldt alle engle og himmelske hærske – og have besejret romerne - så havde vi stået tilbage med et liv, hvor løsningen på kriser, konflikter og udfordringer – meningen med det menneskelige samliv og livet i det hele taget – var at tilkæmpe sig sin ret med magt – og sværd.

Desværre ser vi alt for meget af det magtspil og denne magtkamp – også med sværd - både uden for og inden for vores lands grænser – både i det store og i det små – og i os selv. Det

er denne kamp – påsken kaldes os ud af – vi kaldes ud af sværdets, voldens, rigdommens ja - grådighedens magtkamp og ind i kærlighedens liv.

Det er det der er påskens opstandelsesbudskab – og som vi har haft – ikke - selvvalgt – ro til at fordøje i de sidste par måneder – hvor vi har været isoleret fra hinanden. Det er ofte i aleneheden og roen at vi ser klarest – og bliver kloge på livet og vores værdier – mens der er i fællesskabet livet og værdierne udleves!

Og vi har savnet fællesskabet med hinanden – samværet, omsorgen, hjælpsomheden, smilene, og ansigterne – snakkene, duftene og hinandens historier.

Vi har i coronatiden ind til nu - på godt og ondt - erfaret at vi ikke kan kontrollere og styre alt og ikke kan planlægge alt – og at vi har brug for hinanden. Vi sidder på forskelligvis og i forskellig grad hver på vores måde tilbage med en oplevelse af ensomhed og alenehed – nogle har været dødsangste – andre har været mere bange for fremtiden – utryghed har ramt os som befolkning – både i Danmark og i Brændkjær. Nogle har haft vanvittigt travlt – og har været presset ud over det sædvanlige og det har været usundt – andre har ikke haft noget at lave og tiden har følt som en evighed ... men dét presser os bare på en anden måde – og vores børn og unge og mange psykisk udfordrede har utryghedserfaringer med sig som for nogles vedkommende vil sætte sig store spor – og måske som ar.

Vi kommer ikke til kirken i dag – umærkede – ingen af os kommer umærkede af coronatidens oplevelserne ind af kirkedøren i dag – og vi er ikke færdige endnu – coronatiden er ikke over. Men vi har nu fået lov til at mødes igen.

Jeg tænker dog midt i alt det svære - det er måske ikke kun skidt at blive mærket af livet. Ikke fordi det er godt at møde ondt – men mere fordi vi ofte bæres et nyt sted hen, men nye klarsyn, nye udsyn og udsigter. Måske kan vi lærer noget – måske kan vi få øje på noget

som er vigtigt – eller måske vigtigere – som vi ikke så før – det er her vores værdier kommer i spil.

Jeg tænker på disciplene i påsken – skærtorsdag og langfredag – og påskelørdag – der må også have været virkelig mærkede af Jesu korsfæstelse og død ..... De var sammen – men stille og nærmest hele weekenden - de gemte sig – de var bange – deres liv brast i ruiner ..... men påskemorgen skete der noget – påskemorgen fik de et tegn – et opstandelses tegn – et håbets tegn – Jesus lever – Gud er livets Gud – og Gud kan skabe liv af ruiner - og dette tegn rækkes også til os i dag.

Det er Gud der taler til os – ikke med ord - men med morgensol og en håbsfyldt tom grav.

Uanset hvad – uanset hvad vi end oplever og kommer til at opleve - så er livet stærkere end døden – og Gud kan skabe liv ud af ruiner. Håbet springer ud til os og helt ind i os fra den tomme grav – med budskabet om at Gud er livets skaber og opstandelsens Herre og kærlighedens kilde. Gud kalder os til liv – og det gør han midt i vores utryghed – lige der hvor vi er bange og mærkede af livet.

Han har givet os fællesskabet med hinanden – det skal vi dyrke – det skal vi pleje – det skal vi give opmærksomhed, energi og tid – ja det skal vi leve i – give til - og leve af. For vi er skabt til fællesskab med hinanden – vi er skabt til menneskeligt fællesskab – det er her livet s mening er at finde.

I ind i dette liv – har Gud givet os budskabet om, at vi aldrig er alene! Uanset om vi føler os alene – så står – ja – går han ved vores side – og det gør han netop fordi vi er hans børn – fordi han elsker os - endda også med alle vores fejl og mangler – han følger os livet igennem – og når den tid kommer – hvor vores timer på jorden er talte – da bærer han os ind i sit himmelske rige – som vi ikke fatter virkeligheden af – Men der hvor Jesus i dag tager til – Kristi Himmelfartsdag – dette sted – himmerige – det kan vi ikke fatte virkeligheden af – nej

– det kan vi ikke – og det skal vi heller ikke – for det kan kun kan gribe i tro, i håb og i kærlighed.

Glædelig påske og Glædelig Kristi Himmelfartsdag.

Amen

## **Lad os Ære Gud ved at sige:**

**Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid i al evighed. Amen!**

## **Kirkebøn**

### **Kære Gud - Fader, Søn og Helligånd**

Vi er glade for at kunne samles igen her i kirken – dit hus – vores hus – fredens hus. Tak for fællesskabet med hinanden.

Vi har vært og er stadig bekymrede for alt det coronasygdommen bringer med sig. Vær hos og med os med dit tryghedsskabende nærvær – også når vi ikke føler det.

Giv os vished om, at du her himles og jordens skaber og vores far – og at ingen af dine børn nogensinde skal være alene – for du er livets skaber og opstandelsens Herre og kærlighedens kilde.

Gud - Vær med det menneske, der er lige nu er i sit livs mørke. Vær med det, hold det ind til dig, og oplys vejen frem.

Vær med det menneske, der ikke længere ser meningen med livet. Giv dem en mening tilbage, så livet kan leves.

Vær med det menneske, der er alene og mærker ensomheden stramme om hjertet. Tag dem i dit favntag, og lad dem vide, at Du ikke har glemt dem.

Vær med det menneske, der er syg og i smerter, og som frygter for fremtiden. Være med det mennesker der har mistet eller står for at skulle miste. Pust lindring og håb ind i livet, så livet kan få magten over frygten.

Vær med det menneske der søger dig. Vær med det menneske, der ikke ved, de savner dig. Lad dem mærke, at du altid er med.

Giv os mod til at være dine kærlige hænder i verden, så vi bringer din kærlighed videre.

Vi beder dig for dronningen, hele hendes familie og alle familier og hjem – for regering, folketing og anden øvrighed – giv dem at bruge den magt der er dem betroet så uværdige og respektløse handlinger modarbejdes.

Giv os tro på, at det hos dig altid er tilgivelse, frisættelse og ny begyndelse hver gang vores liv ikke lykkes og synd, smerte, død og ødelæggelse vokser frem i og omkring os.

Giv os din nåde, din velsignelse, din fred og din kærlighed – giv os troen og håbet på ny.

**Amen!**

## **Apostolsk velsignelse:**

Lad os rejse os og med apostlene tilønske hinanden:

**Vor Herre Jesu Kristi nåde**

**og Guds kærlighed**

**og Helligåndens fællesskab**

**være med os alle!**

**Amen!**

## **Nadververs:**

1 Johannes brev 2,28-3,3

**Se, hvor stor kærlighed Faderren har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det.”**