

# Prædiken – Brændkjærkirken – søndag d. 7. juni 2020

- Af: Ole Pihl, sognepræst
- Tema: Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
- Trinitatis søndag
- Evangelietekst: Matt 28,16-20 - Dåbsbefalingen
- Episteltekst: Ef 1,3-24
- Salmer: 725 – Det dufter lysegrønt af græs // 29 – Spænd over os // 321 – O Kristelighed // 11 – Nu takker alle Gud

## Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Det er en fantastisk sætning – første gang jeg her i kirken sagde noget om denne sætning – det var ved min indsættelse i Brændkjærkirken for knap 9 år siden. Når jeg møder sætningen – se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende – som vi hører ved enhver dåb – også ved dåben her i kirken i går – hvor Hugo blev døbt – vi har i øjeblikket langt de fleste dåb om lørdagen, da vi ikke kan være så mange i kirken – og igen i går sagde jeg sætningen ved døbefonden – ”Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Når jeg siger denne sætning ved døbefonden - så kommer jeg ofte til at tænke på Liverpool. Liverpool fodboldstadion. For her er der nemlig et spejl vi kan spejle os i. Man kan blive klogere ved at spejle sig – man kan lære noget ved at spejle sig.

Forestil dig – selvom du måske ikke er fodboldfan og selvom vi i denne coronatid har forsamlingsforbud – forestil dig, at være på Anfield Road – Liverpools hjemmebane – med plads til 54000 fodboldfans – og der er få minutter til kampen begynder – så lyder sangen – fællessangen – fra alle glade Liverpool fans – sangen med titlen: ” You never walk alone”

Sangen er et gammel musical nr. fra 30´erne - som Liverpools fans har taget til sig som deres slagsang – som deres fællesskabssang – og den synges både før og efter Liverpools kampe.

## På dansk lyder teksten:

Når du går gennem en storm  
så hold hovedet højt  
og vær ikke bange for mørket  
ved afslutningen af stormen  
er der en gylden himmel

og en smuk sang fra en lærke  
Gå videre gennem vinden  
Gå videre gennem regnen  
selvom dine drømme måtte blive rystet og knust  
Gå videre, gå videre  
med håbet i dit hjerte  
og du vil aldrig gå alene

---

Hvad er det der bliver sunget her? – det er stærke ord – det er store ord – det er sammenbindende ord - DU skal aldrig gå alene – der er fællesskab i det – et fællesskab, hvor man støtter hinanden – og løfter hinanden op - og sangen synges både før og efter en kamp – uanset om kampen så er vundet eller tabt.

Sangen bliver sunget uanset hvad – uanset hvad – (det stod der i øvrigt på et kærlighedskort fra mine kære børn i fredags på farsdag – de havde bla. skrevet – vi elsker dig far – uanset hvad) – og sangen ”You never walk alone” – Du skal aldrig gå alene – den synges både når det går godt og når det ikke går så godt – både når vinden er i ryggen og når der er modvind – der er ingen Liverpool Fans og spillere der skal gå alene. Her står vi sammen.

Sådan er det også med Gud – og sådan skal vi arbejde for at det også er med kirken – og i Brændkjærkirken!

Ingen skal gå alene!

Det har vi brug for at høre – også – og måske særligt – i en tid som den vi er i nu!

Det er det ordene minder os om – men også udfordrer os til – når vi hører dem ved døbefonden – og i prædiketeksten til i dag – ”Se jeg er med jer, alle dage indtil verdens ende”

De siges sammen med ordene – i skal døbe og lære – teksten kaldes samlet for også dåbsbefalingen og vi skal i vished om at Gud er med os alle dage – døbe og lære mennesker om Gud. Vi døpte i går – igen igen ... og skal igen døbe næste lørdag - -og så skal vi lære – nogle tænker at man lærer bedst ved at bruge ord – prædikenen f.eks. .... men i virkeligheden – så tænker jeg den bedste lærer sker via handling – det er derfor vi også udfordres til at være kirke – sammen – so et fælles ansvar – at være kirke ud fra ordene – Ingen skal gå alene!

Og nu vil jeg gerne invitere jer med til dåben i går – for nede ved døbefonden lød det sådan:

## Dåbstale:

Gud ønsker og vil at vi skal leve som frie mennesker. Men at være frie mennesker med frihed til at mene, tænke og tale hvad vi vil – det er ikke det samme som at være ansvarsløse mennesker. Den udfordring har vi alle erfaret i den sidste tid med corona.

Som mennesker er vi skabt til frihed og samtidig ansvar. Vi skal leve vores liv i ansvarlighed. Ansvarlighed for verden og mennesker i verden. Og det betyder i praksis, at vi ikke har frihed til at sige og gøre hvad vi har lyst til. For vores liv influerer på andres liv. Vi kommer let til at gøre skade, såre og smerte andre.

Derfor er et vigtigt ord, som vi skal lære – og lære vores børn – at sige Undskyld. Og vi lærer dem det ikke ved at sige, at de skal gøre det – men kun ved selv at gøre det i praksis. Og jeg tænker, at et stort menneske, netop er et menneske der kan sige og tør sige undskyld.

Hver år - d. 5. maj – fejrer vi Danmarks befrielses dag – og dåbsdagen i dag er også en befrielsesdag – men det er samtidig også en velsignelsesdag. For når man bliver døbt – så får man et synligt tegn på at vi på en helt særlig måde er bundet sammen med Gud.

2 snore.....

Hver gang vi fejrer dåb her i kirken ved døbefonden – så får dåbsbørnene et synligt tegn på at Gud er deres far. Gud lover ved dåben, at han vil være med den døpte hele livet. Og det er netop både en befrielse og en velsignelse at vi aldrig skal være alene – Gud er altid med os.

Om lidt lyder det ved døbefonden – Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende – og det betyder at Gud altid vil gå ved vores side hele livet igennem.

Men det lyder også til børnene: Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid.

Det er en tekst fra Sl 121 v 8b i Det gamle Testamente

Dengang havde man bymure rundt omkring byerne for sikre sig mod fjenden. Hilsenen gav man til hinanden når man skulle rejse fra én by til én anden. Man ønskede for hinanden, at Gud måtte bevare én og beskærme én fra ulykker på rejsen fra én by til én anden. Der kunne lure farer, røvere, vilde dyr.

Overført betyder hilsenen i dag ved dåben: Må Gud bevare din udgang til livet og din indgang til det evige liv. Må Gud bevare dig på din livsvandring. Og vi ved godt som voksne at vores livsvandring kan være fyldt med fantastiske oplevelser men også fyldt med svære og smertefulde oplevelser.

Ønsket og tilsigelsen ved døbefonden i dag til jeres barn er, at Gud må bevare ham både på de gode og de svære dage - de lyse og de mørke dage - både der hvor vi har medvind og der hvor vi har modvind - og også der hvor der måske er vindstille.

Og derfor lyder det netop i dåbsritualet - Se jeg er med jer ALLE dage indtil verdens ende – ikke blot på de fede dage – ikke blot hver anden dag – men ALLE dage.

Når vi om lidt døber jeres barn og hører vandets dråber i døbefonden og ser vandråberne glimte i solen – så ser vi – så oplever vi - så hører vi - et synligt tegn på, at Gud er vores far. Og det er en far der altid er der for os, sammen med os og ved siden af os.

Derfor er dåbsdagen i dag en velsignelsesdag – men det er samtidig også en befrielsesdag – netop en befrielse fra at skulle klare og leve livet alene – for i dåben har vi vished om, at Gud altid er med os – uanset, hvor vi er i vores liv og hvad vi driver det til.

Amen!

